

*“Doet u ook mee aan deze
bijzondere Fiets- of Wandelexcursie”*

600 jaar Mirakel van Bergen

Dit jaar wordt herdacht dat er 600 jaar geleden (1422-2022) in Bergen een wonder plaats vond. Aan deze gebeurtenis wordt in verschillende media volop aandacht geschonken.

In die tijd werd het “Wonder van Bergen” jaarlijks op de zondag voor Pinksteren feestelijk herdacht met een plechtige processie (zie afbeelding). Daarbij werd het ‘bewijs’ van het wonder vanuit de toenmalige St. Petrus en Pauluskerk (thans Ruïnekerk) het dorp rondgedragen naar de plek waar het allemaal begon: de noordzijde van Zanegeest, nu Kapellaan geheten, waar 19 november 1421 de restanten van de kerk van Petten aanspoelden, na die verschrikkelijke St. Elisabethvloed.

Ongeveer 160 jaar later kwam aan deze processietraditie een einde, toen het Protestantisme de officiële staatsgodsdienst werd, en alle openbare uitingen van het katholieke geloof werden verboden. In de plaats daarvan werd door de katholieke gelovigen van Bergen een Stille Omgang gehouden, ook op de zondag voor Pinksteren en langs dezelfde route, maar dan om vijf uur in de ochtend en in stil gebed.

Deze traditie heeft, met ups en downs, tot 2019 bestaan, al werd het aantal deelnemers wel steeds minder. In 2020 en 2021 werd hij, vanwege corona, niet georganiseerd.

In deze excursie fietsen of wandelen wij langs de belangrijke plaatsen die in deze geschiedenis een rol gespeeld hebben.

De lengte van deze fiets-wandel tocht is ongeveer 5 km en er gaat een gids mee.

Datum: Zondag 22 mei 2022

Aanvang: 14.00 uur

Verzamelen: Petrus en Pauluskerk
Dorpsstraat 20
1861 KW Bergen NH

**U bent van harte uitgenodigd voor
deze excursies.**

Deelname is gratis.

Geef u wel op bij:

Nettie Wezelman

Tel. 06-25 035 770 of mail naar nwezelman@xs4all.nl

