

Een historisch rondje Burgerbrug



Kaart 1600



Kaart 2009

We starten in de ‘Oldskoel’ (voormalige R.K school) in Burgerbrug en gaan l.a. langs de Grote Sloot en r.a. de brug over en zien daar op de hoek boerderij “De Starre Kroon,” gebouwd in 1797 in opdracht van Klaas Maet (bakker en later veehouder) Let op de inrit, die in de zijgevel zit: De dubbele darsdeur zit in een trapgeveltje. De boerderij is een paar jaar geleden helemaal vernieuwd. We lopen verder langs de Grote Sloot naar Molen F, gebouwd in 1890. Hier krijgen wij een rondleiding door een vrijwillige molenaar van de Stichting: “De Zijper Molens.”



Molen F

1965



2013

Na de bezichtiging van de molen vervolgen wij onze weg langs de Grote Sloot tot we bij het ‘Huijs te Vroech op’ komen, een van de oudste boerderijen van de Zijpe. Oorspronkelijk was het van hout opgetrokken met een aangebouwd stenen voorhuis voor de eigenaar, P.H. van Bijlevelt, een Amsterdamse koopman en reder en tevens heemraad en ingeland van de Zijpe.



Huijs te Vroech Op

In 1670 werd het geheel verbouwd in steen met ‘ Heerschapsvertrekken.’

De hoge blauwe stoep is een zogeheten ‘vloedstoep.’ Het pand is nu niet meer in gebruik als boerderij. We lopen verder langs de Grote Sloot en slaan l.a. naar de Jacob Claessesluis(1809).

Jacob Claesse was in 1566 benoemd tot heemraadvan de Zijpe. Philips II gaf al opdracht om een sluis te bouwen in de Oude Schoorlse Zeedijk en in 1566 werden er 2 sluiswachters aangewezen..

Bij de Abtskolk kwam het ‘Abtssluisje (genoemd naar de abt van de Abdij van Egmond) en de Jacob Claessesluis kwam bij Zijpersluis. Deze 2 sluizen zorgden voor de afwatering van de Zijpe en de gronden ten westen van de slaperdijk. Bestuurlijk is er eeuwenlang getwist tussen het bestuur van de Zijpe en dat van het Hoogheemraadschap. Pas in 1808 werd de sluis toegewezen aan het Hoogheemraadschap en werd de hij grondig opgeknapt en in 1809 feestelijk heropend. (zie gevelsteen)



Jacob Claessesluis→



Over de Oude Schoorlse Zeedijk wandelen we verder naar Krabbendam. Deze oude dijk liep oorspronkelijk van Petten tot Krabbendam en stamt uit 1250. Het Noord-Hollands kanaal werd er in 1824 door heen gegraven. Bij Krabbendam slaan we r..a. de Westfriesedijk op en dan l.a. het Kerkepad in en lopen dan naar de parkeerplaats met een bank voor onze (broodnodige) pauze! Aan het Kerkepad staat de oude Gereformeerde kerk, ontstaan in 1841 door de afscheiding van de toenmalige Hervormde Kerk. Na aankoop van een huis met schuur in 1846 konden er na een verbouwing kerkdiensten in worden gehouden. Kijk ook even op de begraafplaats van Krabbendam: Helemaal achteraan is die te vinden en wel heel erg de moeite van het bekijken waard!



Gereformeerde schuurkerk

‘Crabbendam’ wordt al vermeld op kaarten vanaf 1321.

Hier even buiten lag een haventje aan de Rekere, een riviertje dat vlak langs Krabbendam liep en van grote betekenis was voor de aanleg van de dwangburcht van Floris V! Na de pauze gaan we r.a. terug naar de Westfrieze Dijk en volgen die tot we een mooi uitzicht krijgen op de dwangburcht van Floris V: “Huis te Nuwendoorn.”



Reconstructie van het Huis te Nuwendoorn

Vanaf de dijk kunnen we de uitzichttoren zien van het “Huis te Nuwendoorn,” (start van de bouw in 1282) aan de monding van het riviertje de Rekere..

Melis Stoke, de grafelijke geschiedschrijver, schrijft over Nuwendoorn:

Hi hadde begonnen te Nuwendoren

Sider daerna ene veste

Die nu wel naer is de beste

Die in den lande staet

Melis Stoke vond deze burcht dus de beste van alle dwangburchten!



Wij lopen verder over de oude Westfriesse Omringdijk, 126 km lang, die al sinds 1250 een aaneengesloten verzameling van dijken en dijkjes vormt en is opgebouwd door de bewoners in hun eeuwige strijd tegen het water!



1^e kerkje van Eeningeburg

Voordat wij i.a. slaan richting Burgerbrug, hebben we nog een prachtig uitzicht op de terp van Eeningeburg met zijn daarop gebouwde kerkje.

Het dorp Eeningeburg was al in 1289 bewoond door mensen, die uit het duingebied kwamen en zich hier vestigden op de aanwezige terpen. Het kerkje van nu is gebouwd op de resten van een grotere voorganger. In de houten toren hangt een klok uit de 16^e eeuw en op de rand staat:

“Salvator heet ick,
de levendycghen roep ick
den doeden overluy ick,
Noehel Zaal het my gehoten int jaer 1585”

Wij lopen nu de dijk af en passeren het “Kramersbosje” aangelegd door Dirk Kramer uit Burgerbrug.



Molen A met molenhuis

Halverwege Burgerbrug stond vroeger molen A, die in 1928 door blikseminslag verbrandde. Hij werd vervangen door een elektrisch gemaal en dat gemaal kwam in 2013 buiten gebruik. De hele Polder A wordt nu bemalen door een nieuw gemaal B met 2 vijzels en met een inlaatstuw, die werkt op zonne-energie!



Even later wandelen wij het dorp Burgerbrug binnen. Aan de linkerkant stond vroeger de openbare school met ernaast het schoolplein.

Schoolbuurt 1925

Even verderop staat de Hervormde Kerk, gebouwd in 1850. De kerk is een z.g. ‘Waterstaatskerk’ vanwege de opdracht van koning Willem I aan de minister van o.m. Waterstaat, voor de bouw van nieuwe kerken.



Hervormde kerk ca. 1970



Rooms Katholieke kerk in 1950

Daarna konden er nieuwe kerken worden gebouwd met Koninklijke goedkeuring! De kerk in Burgerbrug is gerestaureerd en nu in beheer bij de stichting “De Herboren Toren.”

We vervolgen onze wandeling en slaan r.a. de Grote Sloot op voor het laatste stukje wandeling en komen dan langs de 2^e kerk in Burgerbrug, de katholieke kerk “Onze Lieve Vrouwe Geboorte” uit 1866. En dan komen we weer terug bij de ‘Oldskoel’ waar koffie met gebak op ons wachten: Einde rondwandeling!

(Mee wandelen is natuurlijk wel voor eigen risico!)

Ineke van Stuijvenberg
 Werkgroep “Historisch Onderzoek”
 van de Historische vereniging “De Zijpe”